

# Verlaat de onzalige gedachte om de factuur weer bij de beleggers te leggen

25 augustus 2016 01:00

Anton Van Zantbeek

**De verlaging van de vennootschapsbelasting mag niet afgewenteld worden op de belegger. Nederland gaf eerder aan hoe het wel moet.**

*Anton van Zantbeek advocaat bij Rivus en professor KU Leuven en FHS Brussel*

De Tijd blokletterde gisteren dat er concrete voorstellen op tafel liggen om de vennootschapsbelasting naar 20 procent te brengen. Die verlaging is nodig om concurrentieel te blijven. De verlaging moet wel budgettair neutraal zijn. Men verlaagt het heel zichtbare tarief om internationaal aantrekkelijker te zijn. Om de opbrengst op peil te houden, worden minder zichtbare maatregelen genomen die de belastingdruk verhogen. Een fiscale vestzak-broekzakoperatie dus.

Dat België mee moet in deze tarifaire 'race to the bottom' is een feit. Maar de beleggers doen opdraaien voor de verlaging van de belasting op de bedrijven is onfatsoenlijk. Een zoveelste verhoging van de roerende voorheffing zou de verlaging voor de bedrijven moeten financieren. Het geld wordt met andere woorden uit de vestzak van de beleggers gehaald en meteen in de broekzak van de bedrijven gestopt.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) haastte zich gisterochtend om te zeggen dat de verhoging van de voorheffing slechts een van de scenario's zou zijn. Er zouden nog allerlei andere pistes zijn. Maar als je weet dat de Hoge Raad van Financiën en CD&V-minister Kris Peeters eerder deze maand hetzelfde idee lanceerden, dan weet je dat die andere pistes slechts doekjes voor het bloeden zijn.

En dus dreigt men voor de zoveelste keer in de zakken van de beleggers te zitten. Van speculatietaks, over de verveelvoudiging van de beurstaksen, tot de verhoging van de roerende voorheffing van 10 en 15 procent over 21 en 25 naar 27 procent nu en in de toekomst 30 procent of meer..., N-VA en CD&V lijken op dezelfde golflengte te zitten. Beleggers moeten dus hopen dat de liberalen hun fiscale rug rechten. Dat is de laatste jaren evenwel steeds ijdele hoop gebleken.

Als men het tarief van de belasting voor bedrijven budgetneutraal wil verlagen, moet die neutraliteit gevonden worden binnen de vennootschapsbelasting zelf. Dat kan door 'grondslagverbredende ingrepen'.

Maar denk dan niet meteen aan de notionele intrestaftrek. Ons land heeft zo al een belabberde internationale reputatie als onbetrouwbare fiscale partner. Het afschaffen bevestigt dat imago alleen maar en dreigt bovendien de positieve boodschap van de tariefverlaging te overschaduwen.

**Slimme maatregelen**

Andere maatregelen zijn slimmer. Zo kan de aftrekbaarheid van intresten van aandeelhoudersleningen aangescherpt worden, kunnen er maatregelen komen om de verliesverrekening minder aantrekkelijk te maken, kan de taxshelterregeling worden herzien, kunnen bepaalde kostenafrekken of de afschrijvingen van onroerend goed verworpen worden, enzovoort.

Nederland heeft ons dat voorgedaan. Goed kopiëren van de Nederlanders is de boodschap. Dat moeten we doen in het verlengde van de huidige internationale initiatieven. Het zal de toekomstige stabiliteit, rechtszekerheid en dus ons fiscaal imago ten goede komen. Die internationale initiatieven zijn overigens indrukwekkend. Zo kwam er onlangs een Europees politiek akkoord over een antimisbruikrichtlijn. Die zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019 en bevat belangrijke maatregelen die de grondslag van de vennootschapsbelasting verbreden.

Al die maatregelen situeren zich in de vennootschapsbelasting. De bedrijven betalen hun tariefverlaging dus zelf. Verlaat dus de onzalige gedachte de factuur weer bij de beleggers te leggen.

Bron: De Tijd

---

Copyright De Tijd